

Dragon ball  
The broken time machine



# Dragon ball: The Broken Time Machine

Πρωταγωνιστές: Goku, Gohan, Goten, Broli, Vegeta, Trunks, Maku

## Κεφάλαιο 1 : Από το μέλλον

Ο Τρανκς και ο Γκότεν έρχονται από το μέλλον και βρίσκουν τον Γκόχαν, τον Βεντζέτα, τον Γκόκου και τον Μπρόλι και συζητούν:

-Μετά το τουρνουά της δύναμης κατάλαβα ότι υπάρχουν σε άλλα σύμπαντα καλοί και κακοί ακόμα πιο δυνατοί από εμάς. Θα πρέπει να προπονηθούμε για να γίνουμε πιο δυνατοί. Δεν πιστεύω να έχουμε πιο δυνατή εξέλιξη. Είπε ο Γκόκου.

-Σίγουρα υπάρχει πιο δυνατή εξέλιξη! Είπε ο Βεντζέτα.

-Εγώ πείνασα, πείνασε κάποιος άλλος; πετάχτηκε ο Τράνκς

-Και εγώ. Είπαν με την σειρά.

Μετά από λίγη ώρα είχαν πέσει με τα μούτρα στο φαγητό...κυριολεκτικά. Όσοι δεν ξέρετε έφαγαν 10-15 πιάτα φαγητό ο καθένας. Μετά από 3 ώρες που έκατσαν για να χωνέψουν έφυγαν και πήγαν να προπονηθούν για αρκετές ώρες. Μόλις τέλειωσαν όλοι πήγαιναν στο *time machine*.

## Κεφάλαιο 2 :Επίθεση από τον Μπινσικορτ.

Μόλις κόντεψαν στο *time machine* εμφανίστηκε ένα περίεργο ον που τους επιτέθηκε. Το απέφυγαν δυο τρεις φορές, του έδωσαν αρκετές μπουνιές και κλοτσιές και ο Γκόκου τον σκότωσε με ένα καμεχαμεχα! Μετά πήγαιναν προς το *time machine* όταν είδαν ότι έσπασε.

-Πού έχει τα εξαρτήματα που θέλει για να φτιαχτεί; ρώτησε ο Γκόκου.

-Πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά. Πρέπει να βρούμε τις *dragon balls* και να το φτιάξουμε, είτε ο Τρανκς.

-Καλά, απάντησε ο Βεντζέτα.

-Το κυνήγι των *dragon balls* ξεκινά, είπαν με μια φώνη ο Γκόχαν και ο Γκότεν.

-Κόψτε το, είπε νευριασμένος ο Βεντζέτα.

-Πιάστε το σκάνερ σας και πάμε, είπε ο Μπρόλι.



### Κεφάλαιο 3: Εξαγριωμένος ξανά.

Βρήκαν όλες τις dragon balls εκτός από μία η οποία ήταν στο σύμπαν και στον πλανήτη που ζούσε ο Ντζιρέν.

-Θα είναι καλύτερα τώρα ο Ντζιρέν που έχει φίλο τον Τόπο(χαρακτήρας), είπε ο Γκόκου.

-Αμφιβάλλω πως θα είναι καλύτερα, θα είναι χειρότερα, είπε νευριασμένα ο Βεντζέτα.

-Πολύ νευριασμένος είσαι σήμερα Βεντζέτα ή μου φαίνεται; είπε ο Μπρόλι.

-ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΕΥΡΙΑΣΜΕΝΟΣ, είπε νευριασμένα ο Βεντζέτα.

-Καλά, καλά, απάντησε ο Μπρόλι.

Μόλις έφτασαν είδαν ότι γινόταν ο χαμός. Ο Ντζιρέν κατάστρεφε ότι έβρισκε μπροστά του.

Ρώτησαν κάποιον τι έγινε και γιατί είναι τόσο θυμωμένος ο Ντζιρέν. Αυτός τους απάντησε ότι κάποιος μυστηριώδης σκότωσε τον Τόπο και γι' αυτό είναι τόσο εξαγριωμένος.

-Οκ για αυτό είναι τόσο θυμωμένος, είπε ο Τρανκς.

-Πάμε να τον ηρεμήσουμε! είπε ο Γκόκου.

Μα όταν τους εντόπισε άρχισε να τους σκοτώνει.

-Πρέπει να κάνουμε κάτι, είπε ο Γκόχαν.

-Ξέρω τι να κάνουμε, είπε ο Γκότεν.

Ξαφνικά ο Γκόκου εξαφανίστηκε και είχε τηλεμεταφερθεί κάπου. Μετά από λίγη ώρα που ο Ντζιρέν ήταν έτοιμος να τους σκοτώσει εμφανίστηκε ο Γκόκου με την τελευταία dragon ball και καθυστέρησε λίγο τον Ντζιρέν ώσπου οι υπόλοιποι να κάνουν την ευχή. Με την ευχή ανάστησαν τον τόπο και ο Ντζιρέν ξανά ηρέμησε και τους ευχαρίστησε. Τους ρώτησε αν θέλουν κάποια βοήθεια και του εξήγησαν τι είχε γίνει και συμφώνησε να τους βοηθήσει.



## **Κεφάλαιο 5: Πού είναι;**

-Μα πού είναι οι dragon balls; Δείχνει πως είναι εδώ, μα κοιτάξαμε γη και ουρανό, είτε θυμωμένα ο Ντζιρέν.

-Πού είναι, πού είναι; είτε απελπισμένα ο Τρανκς.

-Είναι σαν να είναι κάτω από το πόδια μας, είτε ο Γκόκου.

Και ξαφνικά...

## **Κεφάλαιο 6: Πώς γίνεται αυτό;**

Ξαφνικά το χώμα άρχισε να υψώνεται και από μέσα βγήκε ο... Μπίνσκορτ;

-Μα πώς; είπε ο Γκότεν.

-Κι αν έχει τη δύναμη να τηλεμεταφέρεται όπως εσένα πατέρα; είπε ο Γκόχαν.

-Δεν ξέρω τι λέτε μα τώρα θα σας δείξω, είπε ο Μπινσκορτ.

Έκανε την ευχή του και έγινε τεράστιος.

-Είστε έτοιμοι για μάχη; Πάμε, είπε ο Γκόκου.

-Ναι! είπαν όλοι με μια φωνή.

## **Κεφάλαιο 7: η Μεγάλη μάχη.**

Μετά από πολλή προσπάθεια να τον νικήσουν έχασαν όλοι. Έβαλαν ότι δυνάμεις είχαν και δεν είχαν για να τον σκοτώσουν μα δεν τα κατάφεραν. Με λιγοστές δυνάμεις μιλούν μεταξύ τους:

-Χάρηκα πολύ που έζησα, είπε ο Τρανκς.

-ΟΧΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, είπε ο Βεντζέτα.

Ήταν έτοιμος να τους αποτελειώσει ο Μπινσκορτ και ξαφνικά...

## Κεφάλαιο 8: Ένας καινούργιος sayan.

Ένα ον που φαίνεται σαν άνθρωπος σώζει και τους 6. Σε ένα ασφαλές μέρος λίγο πιο μακριά από εκεί που ήταν πριν.

-Ποιος είσαι εσύ; είπε ο Γκόκου.

-Ευχαριστώ που μας έσωσες, είπε ο Γκόχαν.

-Παρακαλώ, είμαι ο Μάκου. Εσείς;

-Εμείς είμαστε οι Γκόκου, Γκόχαν, Γκότεν, Μπρόλι, Βεντζέτα και Τρανκς και είμαστε όλοι sayans.

-Οκ κι εγώ είμαι sayan.



Ξαφνικά τους ανακάλυψε ο Μπίνσκορτ.

Πάλεψαν με ότι δυνάμεις και ότι εξελίξεις είχαν (ο Γκόκου είχε τις ίδιες εξελίξεις με τον Μάκου). Μα πάλι ήταν πολύ αδύναμοι. Ο Μπίνσκορτ σκοτώνει τον Γκόχαν και αρχίζουν να θυμώνουν κάποιιοι:

-Σκότωσες τον φίλο μου! είπε ο Μάκου εξαγριωμένα.

-Ο γμιος μου...σκότωσες τον γιο μου! είπε εξαγριωμένα ο Γκόκου.

Άρχισαν να γίνονται *full power* και αντί να γίνουν *full power*, ξεκλείδωσαν μια καινούργια εξέλιξη...την *super sayan black*.

-Ωραία εξέλιξη, είπε ο Γκόκου.

-Τώρα θα δεις, είπε ο Μάκου.

Και άρχισαν να πολεμούν αλλά ακόμη ήταν αδύναμοι να κάνουν τον Μπίσκορτ να χάσει αρκετή ενέργεια ώστε να ξαναγίνει μικρός αλλά ακόμα ήταν πιο δυνατός.

-Τι θα κάνουμε; Τελείωσε, είπε απελπισμένα ο Γκότεν.

-Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε και είναι η μόνη επιλογή, είπε ο Βεντζέτα.

-Τι; είπαν όλοι με μια φωνή.

-Εφταπλό καμεχαμεχά!

-Είστε έτοιμοι; είπε ο Γκόκου.

-Ναι. Απάντησαν όλοι με μια φωνή.

Και είπαν όλοι την ίδια ώρα:

Καααα...μεεεεε...χαααα...μεεεε.χααααααααααααααααααααααααααααααααα!

Έκαναν εφταπλό καμεχαμεχά και διαλύσανε τον Μπίσκορτ.



## Κεφάλαιο 9: Κι άλλα σύμπαντα.

-Κοιτάξετε εγώ δεν είμαι από αυτό το σύμπαν, είμαι από άλλο. Από το σύμπαν 43 σε έναν παρόμοιο πλανήτη με εσάς που λέγεται κι αυτός Γη. Ένας μυστηριώδης άντρας τον κατέστρεψε. Εκεί ζούσαν μόνο *sagans*. Δεν ξέρω αν έζησε κάποιος άλλος από αυτόν τον πλανήτη.

Ωωωω! Λυπητερή ιστορία, είτε ο Γκόχαν.

-Αα και σας άκουσα που ψάχνατε τις *dragon balls* και τις βρήκα.

-Οκ, πάμε για φαΐ, φτιάχνουμε το *time machine* και επιστρέφουμε στο μέλλον. Εντάξει Γκότεν; είτε ο Τρανκς.

-Εντάξει, απάντησε ο Γκότεν.

-Πάμε να φάμε, είτε ο Γκόκου.

**ΤΕΛΟΣ**